



יזכור

ישראל חושני ז"ל

נפל כ"ח בשבט תשנ"ז, 4 בפברואר 1997



ישראל, בן רבקה ואברהם ואח לגלעד, נולד ב-כ"א באדר ב' תשכ"ב (27.3.1962), ברחובות. ישראל למד בבית הספר היסודי "גבעתי" אשר בראשון-לציון ובבית הספר התיכון "אורט סינגלובסקי" שבגבעתיים, במגמת האלקטרוניקה.

בשלהי יולי 1980 התגייס ישראל לצה"ל, התנדב לקורס טיס ובסיומו הפך לנווט מסוקים. לאחר שלוש שנות שירות הצטרף לשורות צבא הקבע ושירת כנווט בטייסת "היסעורים" הראשונה בבסיס חיל האוויר "תל-נוף". ישראל תואר על ידי מפקדיו כקצין מקצועי ומסור שניחן בחוש הומור מפותח ובלט בשנינותו. הוא הפגין ידע רב בתחומים שונים ונמנה עם הנווטים המובילים בטייסת.

ישראל סיים את לימודי התואר הראשון במשפטים באוניברסיטת תל-אביב והפך לעורך דין מן המניין. גם לאחר סיום שירות הקבע שלו היה ישראל פעיל בטייסת ומדי חודש בחודשו היה יוצא למספר ימי מילואים וטיסות. בראשית ינואר 1997 נקרא ישראל לשירות מילואים, בו הוביל לוחמים ללבנון.

בערב כ"ח בשבט תשנ"ז (4.2.1997) אירע אסון המסוקים בו התנגשו שני מסוקי יסעור מעל למושב שאר-ישוב. 73 לוחמים שעשו דרכם לפעילות מבצעית בלבנון נהרגו, וביניהם ישראל. הוא הובא למנוחות בבית העלמין הצבאי בחדרה והוא בן שלושים וחמש בנפלו. הותיר אחריו הורים ואח.

באיגרת ניחומים שנשלחה למשפחה כתב עליו מפקד היחידה: "אין מילים בפי לתאר את האובדן שלכם, של משפחת טייסת 'דורסי הלילה' ושל מדינת ישראל כולה. איש מילואים יקר וותיק, אותו לא נשכח לעולם, עזב אותנו".

הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן, אוניברסיטת תל-אביב